

Wandeling 20 maart 2022: Mijn portie PON

Tekst en foto: Femke Roelofsma

Wat doe je als je op de wachtlijst staat voor een Nizinny pup? Je koopt alvast heel veel spulletjes voor je toekomstige pup. En je doet mee aan activiteiten van het NizinnyVerbond, zodat je alvast een portie PON binnenkrijgt. Dus gingen we op 20 maart richting Ede voor de Nizinnywandeling. Nou ja, eigenlijk al de avond ervoor, want vanuit Zuid-Limburg konden we met het openbaar vervoer niet op tijd bij Juffrouw Tok zijn.



Ik leerde de Nizinny 20 jaar geleden kennen bij mijn bijbaantje en werd al vrij snel verliefd op het ras. Het ras kende ik daarvoor alleen maar uit de hondenboeken en een nizinny voor mij gewoon 'een hond met veel haar'. Uit de boeken leer je niet hoe leuk hun karakter is en hoe snel ze je hart veroveren. In 2005 kreeg ik mijn eigen nizinny. Hij overleed helaas 11 jaar geleden aan een plotselinge hartstilstand, op een leeftijd van 6,5 jaar.

Inmiddels zijn we tien jaar verder en ik sta op de wachtlijst bij Klaas en Arnold voor een pup. Dolgelukkig met een PON in het vooruitzicht. Maar wel met een ernstig PON-tekort in de afgelopen jaren. De wandeling kwam dus als geroepen.

Het was echt leuk om Micha (van Klaas en Arnold) weer te zien. En helemaal geweldig om zo een grote groep nizinny's te zien. Allemaal even grote clowns, lekker vrolijk. Heerlijk om te zien hoe ze aan het rennen en spelen waren, lekker een plons namen in modderig water (ook al probeerden sommige eigenaren dat te voorkomen), wapperende haren in de wind, rollen in het zand. Het was ook erg gezellig om samen met zoveel liefhebbers van het ras te zijn en te kletsen over de nizinny.

Dankjulliewel voor de hele gezellige wandeling, dank aan de organisatie voor de mooie route en hopelijk zie ik jullie tijdens meer activiteiten. Maar dan met mijn eigen nizinny erbij!