

De puppen van Polski Zabawka Pluszowa Dobra

Tommy

Ik kon mijn geluk niet op toen Klaas belde dat ik in aanmerking kwam voor een nizinnypup. Na het beëindigen van de paardensport (rijden en jureren) en het overlijden van mijn lieve briard Hugo Bos, heb ik nu alle tijd voor een pup.

Op 29 oktober heb ik Tommy (Polski Zabawka Pluszowa Gerard) opgehaald bij Klaas en Arnold.

Ik hoop een goede baas te zijn voor Tommy zodat hij uitgroeit tot een (h)eerlijke sociale nizinny.

Rudy Bakker



Ollie

Daar was het dan: het telefoontje waar we op gehoopt hadden. "Onze Micha is drachtig."

Alhoewel ik opgegroeid ben met honden vond ik het toch ook wel spannend. Hoe gaat hij reageren op mijn twee katten? Hoe gaan mijn twee katten op hem reageren? Mijn kinderen zijn allebei gek op dieren. Maar hoe zal dat gaan?

Toen kwam de kennismaking... even 'op de koffie' bij de fokkers. Het was een gezellige en gastvrije kennismaking. Niet alleen een warm nest voor de puppy's, maar ook een warm nest voor de nieuwe eigenaren. Er werd tijd vrij gemaakt voor vragen, voor verhalen, voor koffie, tijd voor ons als nieuwe baasjes.

Op een zondag zaten we opnieuw in de auto. Met z'n viertjes heen en met z'n vijven terug. Met twee tassen vol cadeautjes, brokjes, speeltjes, mandje, teveel om op te noemen.

Daar was hij dan. Onze pup was thuis. Wat doet hij het goed! Hij was zo goed als zindelijk. Al na een paar nachten sliep hij door. Hij loopt al goed mee en luistert al heel goed. De kids zijn gek op de hond en hij is gek op hen. Een nieuwsgierig, vrolijk, pluizig hartendiefje. We noemen hem....Ollie....

Maartje Broers



Suus

Ik zal mij ook even voorstellen. Mijn officiële naam is Polski Zabawka Pluszowa Guusje maar mijn baasjes noemen mij Suus. Ik kwam op 27 oktober bij mijn nieuwe baasjes wonen. In het begin moest ik erg wennen maar inmiddels voel ik mij helemaal thuis.

Ik hou ervan om buiten te zijn, te spelen, te rennen, te snuffelen, te wandelen en op ontdekkingstocht te gaan. Binnen ben ik soms een bengel en haal ik kattenkwaad uit. Maar knuffelen vind ik toch wel het fijnste, het liefste op mijn buik.

Rianne Bulsink



Zorya

"Je meisje is geboren", waren de woorden van Klaas toen hij me op 1 september belde. Ik was zo intens gelukkig met dat bericht. Op 1 november mocht ik Zorya ophalen. Ze had al meteen een lange reis van Zwolle naar Zuid-Limburg voor de boeg. Drie uur later maakte ze kennis met de eerste van haar acht Groenendaeler huisgenoten. De kennismaking ging heel geleidelijk, ze heeft ze niet allemaal op de eerste dag ontmoet...

We hebben nu vrij onverwacht, ook nog een Groenendaelerpup erbij, dat is voor Zorya wel heel leuk.

Zorya is echt een clown. Ze maakt me aan het lachen met haar fratsen en haar grappige sprongetjes. Ze vindt het echt heel erg

fijn om bij je te zijn.

We zijn bezig met de socialisatie. Ze is al een keer met de trein en de bus weggeweest (want dat zal ze in haar leven nog vaak gaan doen), ze is naar de stad geweest, heeft gewinkeld in de dierenwinkel (wat een paradijs!), de puppy cursus is gestart en het bos vindt ze helemaal het einde. Soms als ze iets een beetje spannend vindt, dan kijkt ze wat grote Groenendaelerbroer Rafiki doet en volgt ze zijn voorbeeld. Misschien wordt dit een nizinny met Groenendaelerstreken, haha. Ze laat zich in ieder geval niet ondersneeuwen, ook al is ze de kleinste thuis.

Ik kijk nu al uit naar alle avonturen die we samen gaan beleven.

Femke Roelofsma

Gizmo

Hallo allemaal, mijn naam is Polski Zabawka Pluszowa Gizmo (vet chique naam, he) en ik ben een heel erg knappe zwart-witte Nizinny van inmiddels drie maanden oud.

Begin november ben ik verhuisd. Ik woonde eerst bij Klaas en Arnold in Zwolle, samen met mama Micha, Oma Kara en mijn vier broertjes en zusjes. Dat was kegezellig daar, vooral dat knuffelen met Klaas en Arnold. Momenteel woon ik tijdelijk in Herpen in de bossen, totdat we in december gaan verhuizen naar Groningen. Ik heb zelf met mijn nieuwe baasjes het huis mee uitgezocht. Ik krijg straks een vet grote tuin en een heel grote keuken met, jawel heerlijke vloerverwarming. Mijn nieuwe baasjes Colinda en Frank vinden knuffelen met mij ook heel erg leuk. Dat dagelijks kammen is minder leuk, maar ik begin er al aan te wennen en het zelfs een beetje leuk te vinden. Want als dat klaar is krijg ik altijd een vet lekkere bonbon van schapenvet met zeewier erin. Ze zeggen dat ik daar een nog mooiere vacht van krijg dan ik nu al heb. Ik ben benieuwd.

Inmiddels ben ik ook al gewend aan al mijn nieuwe huisgenoten, vier katten en één hond. Ik heb ook al kennisgemaakt met de twee kleinkinderen van Opa en Oma (bedoel mijn baasjes, he). Die vinden mij ook al keilief en knap. Overigens hier buiten in de wei lopen keirare beesten; ze hebben heel lange benen, grote billen en een raar hoofd. Die noemen ze paarden, geloof ik. Ik blijf toch maar een beetje uit de wei.

Binnenkort moet ik naar school om goed te leren luisteren. Doe ik al hoor, maar als mijn baasjes dat leuk vinden gun ik hen dat pleziertje. Al met al ben ik heel tevreden met mijn nieuwe baasjes en het huisje waar ik nu woon. Binnenkort komen Klaas en Arnold nog een keer op bezoek. Dan kan ik nog even lekker met ze knuffelen en laten zien hoe groot ik inmiddels gegroeid ben.

Frank Jonkers

